

Μολιέρος για παιδιά λοιπόν... σήμερα στο σχολείο μας



Σήμερα οι μαθητές/τριες του σχολείου μας παρακολούθησαν την παράσταση : **“Ο κατά φαντασίαν ασθενής”** του σπουδαίου Γάλλου κωμωδιογράφου **Μολιέρου** από τη θεατρική ομάδα **“σβούρα”**, Για άλλη μια φορά τα παιδιά ταξίδεψαν στον υπέροχο κόσμο των παραμυθιών και της φαντασίας!

Μολιέρος για παιδιά λοιπόν...

Η δραματουργία και η προσέγγιση του έργου διαδραματίστηκε με την **συμμετοχή των παιδιών** καθώς συνεργάστηκαν (συνωμότησαν) με τους ήρωες και **συμμετείχαν στην εξέλιξη της ιστορίας...!**

Λίγα λόγια για την παράσταση

Τι είναι Αλήθεια και τι Ψέμα...

Τι είναι Φαντασία και τι Πραγματικότητα...

Ο ήρωας μας (ασθενής κατά φαντασίαν) πιστεύει ότι είναι βαριά άρρωστος και οργανώνει την ζωή του γύρο από αυτό.

Ο περίγυρος, τα πρόσωπα της οικογένειας του αλλά και άλλοι, καλούνται να συνυπάρξουν μέσα από κωμικοτραγικές καταστάσεις με αυτή την εμμονική συμπεριφορά.

Ποιοι τον αγαπούν και τον προστατεύουν:

Ποιοι εκμεταλλεύονται την αδυναμία του και θέλουν να ωφεληθούν :

Πως θα φανεί η αλήθεια;

Μια παράσταση γεμάτη φαντασία και χιούμορ , που έδωσε την ευκαιρία στους μικρούς μας φίλους να συνειδητοποιήσουν ότι:

Ένα είναι σίγουρο, το μεγαλύτερο ψέμα γίνεται αλήθεια όταν θέλουμε να το πιστέψουμε...

Ευχαριστούμε από καρδιάς τα παιδιά της θεατρικής ομάδας "σβούρα" που κατάφεραν να μας κρατήσουν όλη την ώρα το ενδιαφέρον! Έτσι άλλοτε με γέλια, άλλοτε με φωνές αγωνίας, άλλοτε με ρυθμικά παλαμάκια συμμετείχαμε όλοι στην παράσταση!