

Αυτό το σχολείο μας χωράει όλους

3 Δεκέμβρη-Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας



Με αφετηρία την 3^η Δεκεμβρίου όλη η εβδομάδα που ακολούθησε (4/12-8/12/2023) ήταν αφιερωμένη στους συνανθρώπους μας με αναπηρία. Η εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης Ευαγγέλου Κωνσταντίνα σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής Πλουμίδου Νίκη πραγματοποίησαν δράσεις σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας με γνώμονα την **αποδοχή** της **διαφορετικότητας**, την **ενσυναίσθηση** και τη **δικαιοσύνη**.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με στόχο την ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τα είδη της αναπηρίας, τόσο αυτά που φαίνονται όσο και αυτά που δεν φαίνονται. Ακολούθησε συζήτηση και προβληματισμός γύρω από τα εμπόδια που προκύπτουν από την ίδια την κοινωνία και αναζητήθηκαν τρόποι εξάλειψης αυτών.



Έγινε ανάλυση της τόσο δύσκολης λέξης «προσβασιμότητα» αλλά κυρίως δόθηκε έμφαση στο πόσο σημαντική είναι η σημασία της.



Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες προσπαθήσαμε να μπούμε στη θέση ατόμων με αναπηρία. Έγινε προσομοίωση παιδιών σε αμαξίδια. Μάθαμε για τα παραολυμπιακά αθλήματα. Ζωγραφίσαμε. Διαβάσαμε «αγγίζοντας» όπως το σύστημα Braille.



. Σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Μπάστα Μαρία μάθαμε τους μήνες στη νοηματική γλώσσα. «Μπερδευτήκαμε» γύρω από τον τρόπο που έχουμε μάθει.



Συμπεράναμε πως τα άτομα με αναπηρία έχουν αναπτύξει τόσες άλλες δεξιότητες εξαιτίας της ίδιας της αναπηρίας τους και συμφωνήσαμε πως θα ήταν βαρετό αν ήμασταν όλοι ίδιοι!




Στις μικρότερες τάξεις φέραμε παιχνίδια που «κάτι τους έλειπε»... όπως και μια κούκλα που φαινομενικά δεν της έλειπε κάτι όμως αντιλαμβανόταν τον κόσμο μας διαφορετικά. Όλα τα παιδιά ήθελαν να τα κρατήσουμε και βρήκαμε τρόπους να τα ενσωματώσουμε και να τα διευκολύνουμε. Φτιάξαμε μπαστούνι, βρήκαμε σκύλο οδηγό, τους μάθαμε νοηματική...όσο για την κούκλα, χρειάστηκε μόνο να την αποδεχτούμε και να την κάνουμε μια ζεστή αγκαλιά. Έτσι τα παιχνίδια μας ήταν έτοιμα για νέες περιπέτειες.










Στόχος μας να μπούμε στη θέση των ατόμων με αναπηρία και όσο μπορούμε να τα κατανοήσουμε !








ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ- ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ


3 Δεκεμβρίου





Παγκόσμια μέρα Ατόμων με Αναπηρίες

1     
Μια ευκαιρία να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αφαιρέσουμε τα

 **+**  **1**  **+** 
εμπόδια και να δημιουργήσουμε μια ενιαία και προσβάσιμη

  
κοινωνία για όλους!