

Αφιέρωμα στο Πολυτεχνείο 2023

“Ωραία παιδιά, με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες χωρίς στασίδια.

Ωραία παιδιά, δικά μας, με τη μεγάλη θλίψη των αντρείων,

Αψήφιστοι, όρθιοι στα προπύλαια, στον πέτρινο αέρα,

Έτοιμο χέρι, έτοιμο μάτι, – πως μεγαλώνει

το μπόι, το βήμα και η παλάμη του ανθρώπου;”

Γ. ΡΙΤΣΟΣ

50 χρόνια πέρασαν από εκείνη την νύχτα που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία.

«Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!»

«Ψωμί ,Παιδεία ,Ελευθερία!»

Ένα αίτημα τόσο επίκαιρο και στις μέρες μας...

Σήμερα **17 Νοεμβρίου 2023** τα παιδιά μας με τη δροσιά της ηλικίας της **Γ΄ και Ε΄ τάξης** μάς γύρισαν χρόνια πίσω.. αναβιώνοντας τις ημέρες του Πολυτεχνείου, **για το ΤΩΡΑ και όχι μόνο για το ΤΟΤΕ...** θυμίζοντάς μας να μην εφησυχάζουμε....

Έκαναν όμως και τους μικρούς να μάθουν. Πρέπει να μαθαίνουμε την Ιστορία μας για να μπορούμε να καθορίσουμε το μέλλον μας.

“Ήθελαν να είναι ελεύθεροι, γι’ αυτό σκοτώθηκαν! ”

“ Όμως χαμένοι τέτοιοι θάνατοι, δεν πάνε! ”

“Ήταν παιδιά! Ωραία παιδιά! ”

“Ωραία, δικά μας παιδιά! ”

“Τα ‘λέγαν Εξέγερση!!! Έκλεισαν τις τηλεοράσεις, άνοιξαν τις πόρτες, βγήκαν στους δρόμους! ”

“Τα ‘λέγαν Εξέγερση!!! Έγιναν γραμμένα συνθήματα με μαρκαδόρο στον τοίχο της Ιστορίας! ”

“ Τα ‘λέγαν Εξέγερση!!! Έγιναν ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

“ Εκείνοι, μας φαίνονται μεγάλοι, όταν εμείς είμαστε γονατιστοί”

Μ’ αυτά τα λόγια έκλεισαν τα παιδιά μας την εκδήλωση για την επέτειο του πολυτεχνείου. Δέσμευση από μικρούς και μεγάλους πως όποτε χρειαστεί θα υψώσουμε το ανάστημα για την **ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** και τη **ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**.